



# **NS Nyhedsbrev**

**NSDAP/AO : PO Box 6414**

**Lincoln NE 68506 USA**

**[www.nsdapao.org](http://www.nsdapao.org)**

#1113

13.07.2024 (135)

**Michael Kühnen**

## **Den anden revolution Bind II: Folkets stat**

**Del 10**

### **Mod reaktionen**

Kampen mod reaktionen er allerede blevet diskuteret udførligt mange steder i denne artikel. Det afgørende punkt er følgende:

Alle revolutioner i verdenshistorien har stået over for problemet med reaktionære strømninger, og mange er før eller siden blevet ofre for dem. Selv en ægte folkerevolution - som den nationalsocialistiske - er ikke forskånet for denne udfordring. For alle systemer, selv de mest korrupte og ondskabsfulde, som de tyske besættelsesregimer i øst og vest bestemt hører til, tiltrækker et lag af magthavere og begunstigede, som har indflydelse og privilegier at miste og derfor også er parate til at støtte demokrati og bolsjevisme.

Disse mennesker er modtagelige for reaktionære holdninger eller endda handlinger efter vores sejr. Men hvis vi ikke, som Stalin engang gjorde, likviderer alle dem, der en dag kan støtte reaktionen - og det ønsker vi ikke at gøre, fordi vi også i disse mennesker først og fremmest ser folkets kammerat og ikke medlemmet af et lag eller en klasse, der er tilbøjelig til reaktionære og borgerlige holdninger - så er det eneste, der er tilbage, den konstante og hårde kamp og uddannelsen frem for alt af den voksende ungdom, for hvem båndet til

fællesskabet og kammeratskabet på tværs af alle klasser og stænder vil blive naturligt.

På grund af sin historie og tradition bærer SA den største byrde i denne kamp mod reaktionen. Uddannelsen af mændene i vores folk ligger hovedsageligt i hænderne på Sturm Abteilung. Dem, hvis stræben er rettet mod at bevare eller genoprette privilegier og egoistiske fordele, vil vi nådesløst sætte på plads. I den forbindelse er alle grene af partiet naturligvis påkaldt - men frem for alt SA. SA er frem for alt, med sin egen tragiske og blodige historie in mente, kaldet til at smadre og trampe på reaktionen!

Vi kender ingen barmhjertighed med de folkefremmede elementer, der i det tyske folk kun ser et objekt for udnyttelse, og heller ikke med dem, der ønsker at fortsætte med at tjene dem i processen af egoistiske, usle motiver.

Den, der skubber vores udstrakte hånd til forsoning tilbage, vil føle den fulde kraft af en lov, der en dag igen, i det tyske folks navn, vil kræve en redegørelse fra disse kammerater af folket om deres tjeneste for samfundet.

## **Folkets milits: Den væbnede SA**

I den nationalsocialistiske Volksstaat er SA opdelt i tre formationer:

- Folkemilits
- SA Stabsvagter
- General SA

I overensstemmelse med Ernst Röhrs ideer vil SA efter vores bevægelses sejr tjene som kadre for en revolutionær, nationalsocialistisk folkehær, som i lighed med Schweiz vil være organiseret som en folkemilits.

Folkemilitsen omfatter alle mænd i vores nation, der er egnede til militærtjeneste, og uddanner også alle mandlige unge fra de tidligste år - i første omgang i en legende form, så at sige, derefter med militærspport og til sidst med præmilitær træning. Dette efterfølges af normal militærtjeneste, som det er tilfældet i dag. Derefter bliver folkets kammerat ikke frigivet til reserven og højst indkaldt til en øvelse en gang hvert andet år, men han gør konstant tjeneste i lokale og kompagnikampgrupper som en del af sit normale arbejdsliv. Således er hele den mandlige befolkning konstant klar til militærtjeneste og uddannet.

Denne tjeneste, som skal udformes i SA's ånd, betragtes som en ærespligt over for ens eget folk og er derfor bindende uden undtagelser.

Fra skoledreng til pensionist er hver eneste mand i vores folk organiseret i folkemilitsen. Det er en ansvarlig opgave at organisere tjenesten på en sådan måde, at folkets kammerater bliver godt uddannet militært, styrket ideologisk og dannet menneskeligt i partiets forstand. I alle grene af staten, som i modsætning til de rene partiformationer ikke er baseret på fuldstændig frivillighed, dvs. også i folkemilitsen, skal man passe på, at den ønskede nationalsocialistiske formning af individet ikke forsøges med magt og pres, som i den østlige model:

Konstante og trættende, ideologiske diskussioner og tvangen til altid at få lov til at tænke officielt i kun én retning sløver og har i bedste fald den modsatte effekt. Hvem ved det bedre end os, den unge generation, som er vokset op med en konstant demokratisk og antifascistisk hjernevask.

Det handler derfor ikke primært om at uddanne overbeviste nationalsocialister i folkemilitsen og Wehrjugend, men gode tyskere, der er engagerede i fællesskabet og er parate til at forsvare Volksstaat med deres liv som indsats. Også her er staten kun en ramme, mens SA-kadrene i folkemilitsen ikke skal prædike nationalsocialisme for meget, men leve den ud på en overbevisende måde!

Sammenlignet med den rene værnepligtshær eller den professionelle hær ser vi fire fordele ved folkets milits:

Ved at opbygge en folkemilits vil Tyskland igen være i stand til at forsvare sig alene mod enhver tænkelig aggressor. Vi viser, at i tilfælde af krig kan og vil hele befolkningen straks gribe til våben, at hvert sted, hver fabrik, hvert hus vil blive forsvaret til sidste patron. Et angreb på Tyskland ville ikke være en gåtur i parken, men en dødsdansk, som desuden i bedste fald ville føre til erobringen af et fuldstændig ødelagt land, der ikke kunne pacificeres. Det kan ingen fjende have nogen interesse i.

Omkostningerne ved en folkemilits er lavere end nogen anden tænkelig forsvarspolitik, som også er baseret på ideen om et uafhængigt nationalt forsvar. Folkemilitsen vil for størstedelens vedkommende kun være udstyret med normale infanteri- og panserværnsvåben. Den konstante genudrustning med stadig dyrere, nye våbensystemer vil blive elimineret eller stærkt reduceret, da strategien ikke længere vil være baseret på ubetinget teknisk lighed med den tænkelige fjende, men på mobilisering af hele befolkningen og deres vilje til at ødelægge alt frem for at lade sig besejre. En uafhængig, højtudviklet våbenindustri kan ikke desto mindre opretholdes gennem øget våbeneksport til venligtsindede eller neutrale lande.

En folkemilits er ikke en offensiv hær, og som sådan kan den ikke bruges eller

udrustes med kort varsel. Det er alligevel svært at forestille sig traditionel krigsførelse i Europa, men i betragtning af den dybtliggende frygt for de tyske nationalsocialister, som er blevet forstærket og holdt i live af årtiers sejrherrepropaganda, er det psykologisk meget vigtigt for vores naboer, at den nationalsocialistiske folkestet gør sin væbnede styrke genkendeligt defensiv, uden derved at blive så svag, at nogen igen ville få den idé at nedkæmpe nationalsocialismen med magt endnu en gang. Vi må ikke give zionismen det mindste påskud til at kaste verden ud i en tredje krig mod Tyskland, som kan betyde den endelige afslutning.

Volksmiliz er den ideelle ramme for den bredest mulige folkeoplysning. Her formes folkekammeraten til en tysk patriot fra sin ungdom og gøres dermed modtagelig for nationalsocialismens mere vidtrækkende sandheder. Han vil så være mere villig til at gøre endnu mere frivilligt og til at deltage i skabelsen af det nye, ariske menneske i de forskellige partiformationer. Inden for rammerne af obligatorisk kvindelig tjeneste inden for civilforsvar, sociale opgaver, barsel og husholdningsuddannelse kan der gøres en lignende indsats i den kvindelige del af befolkningen.

At tjene folket bliver en selvfølge for enhver borger. Han forstår, at han ikke kun kan forvente noget af samfundet - uddannelse, arbejde, beskyttelse og social retfærdighed - men at der også er tilsvarende pligter. Den oprindeligt sjælløse stat bliver således en levende organisme, som hvert individ, der er indlejret i de nationale strukturer, bærer ansvaret for.

**Volksstaat vokser i hver eneste tyskers sjæl!**

## **Revolutionens sværd: SA's stabsgarde**

**SA's stabsvagter er den nationalsocialistiske revolutions vagt og sværd.**

I dem samles de SA-krigere, som er parate til at vie deres liv helt og holdent til deres tro, som kun er for nationalsocialismen uden hensyn til et "privatliv", som går i døden leende og med et glædeligt hjerte, når partiet kræver det. En SA-kriger lægger sin borgerlige tilværelse bag sig og bliver ridder af den tyske revolutionsorden.

Tjenesten i disse væbnede eliteenheder i partiet, som ikke er statslige organer, er naturligvis frivillig, men kræver en forpligtelse på flere år - om muligt for livet. En kæmper i SA's stabsvagter har hverken fritid eller et privatliv; hans tjeneste kender hverken til dag eller nat.

SA-stabsvagterne overtager en stor del af de tidligere opgaver fra det generelle SS,

som ikke bliver genopbygget. Med deres ressourcer sikrer de den nationalsocialistiske folkestat mod alle farer indefra.

## **Tradition og revolution: General SA og SA-ånden**

Tjenesten i folkemilitsen er obligatorisk, men er blot et supplement til det normale arbejdsliv - undtagen i den egentlige værnepligtsperiode og for kadreerne. SA's stabsvagter tager kun frivillige, men deres tjeneste er samtidig deres profession - deres kald.

Det generelle SA står så at sige mellem disse to formationer - det bevarer SA's faktiske traditioner fra kamptiden. Det er en ren partiformation. Tjenesten i det generelle SA er derfor frivillig og så vidt muligt honorær.

Det generelle SA er partiets stødtrop til dets mange kamp- og uddannelsesopgaver på alle niveauer. Det er bæreren af SA's ånd, som er at overbevise og forme folkemasserne gennem sin indsats.

**"Tro! Adlyd! Kæmp!"** danner partikammeraterne i Sturm-Abteilung og forhindrer revolutionen i at stivne eller blive flad. Vi ser på disse ukendte helte, når vi proklamerer med Ernst Röhm:

**"VI KRÆVER SA-STATEN!"**

## **Den nye orden**

Den store åndelige krise i vores tid, den åndelige forstyrrelse af vores folk, den indre mangel på retning, det moderne livs meningsløshed, fremtidens farer - alt dette kalder på en ny orden, hvis menneskeheden ikke skal ødelægge sig selv i løbet af få årtier.

Denne nye orden skal - ligesom middelalderens - give indre støtte og tryghed til alle mennesker. For at være effektiv og formativ skal den være bindende, men den må ikke være baseret på tvang og terror.

Det er kun muligt, hvis det er en naturlig orden, der passer til menneskets natur. Den må derfor være baseret på mennesker og racer, de naturlige organismer for statslig sameksistens. Dette er det nationalsocialistiske tyske arbejderpartis mission blandt det tyske folk og nationalsocialismens mission par excellence overalt, hvor hvide mennesker lever og kæmper for deres fremtid. Alt samfundsliv

er præget af spændingen mellem frihed og orden:

Det er vigtigt at være lige opmærksom på begge dele, for frihed uden orden fører til anarki og ødelæggelse - men orden uden frihed fører til undertrykkelse og i sidste ende oprør.

NSDAP er begge dele - en tysk frihedsbevægelse og den nye ordens parti. Vi ønsker at opdrage det tyske folk til at forstå frihed som frivilligt, entusiastisk samtykke til opbygningen af en stor og mægtig arisk kultur. Han skal lære ikke at sætte spørgsmålstegn ved selve ordenen, men at bruge frihederne i udformningen af sin private livssfære fornuftigt i fællesskabets tjeneste. Fremtidens tyske mand, som vi nationalsocialister ønsker at skabe, vil spørge:

**"Hvad kan jeg gøre for mit fædreland? Hvor er jeg udfordret i den fælles kamp for en meningsfuld fremtid?"**

Når det er opnået, kan vi se tilbage med stolthed og latter på nutidens æra af forfald og grov, egoistisk materialisme og gå fortrøstningsfuldt ind i fremtiden vel vidende: **"Fremtiden er vores og kun vores!"**

Vi nationalsocialister ønsker ikke at være herrer, men tjenere for vores folk. Vi står der med rene, troende hjerter og udstrakte hænder. Vi har brug for hjælp, støtte og samarbejde fra hvert eneste medlem af det tyske folk, hvis arbejdet skal lykkes. Denne verdens fremtid ligger foran os. Vi ønsker at forme den!

Jeg er nu endelig nået til slutningen af mine bemærkninger. Der er ikke meget tilbage for mig at sige, for resten er ikke længere tale, men kamp og offer. Mine kammerater og jeg ved ikke, hvad fremtiden bringer - om det er sejr eller undergang. Vores kamp kan bringe os til magten, til fængslerne eller til de demokratiske eller bolsjevikiske eksekutionspelotoner. Vi kan blive slået, fængslet og dræbt, men nationalsocialismen vil fortsætte med at leve og arbejde, indtil hagekorsbanneret en dag igen flyver frit i vinden.

Men lad ingen glemme, at al vores kærlighed kun er til Tyskland. Må selv de, der ikke er enige i alt, hvad jeg siger i dag, i det mindste forstå én ting:

Alle tyskere, der oprigtigt kæmper for Tyskland, hører til os.

Det er ikke et spørgsmål om at være enig i hvert eneste punkt i vores program, men om at tro og bekende sig sammen til Tysklands genopstandelse:

**"Min kærlighed er til Tyskland, min loyalitet til partiet!"**

Det er sådan, vi ønsker at forstå vores tro - ikke som et dogme, men som et bånd af kærlighed og gensidig tillid mellem det tyske folk. Det er derfor, jeg er

nationalsocialist.

**HVIS DU HAR GENKENDT DIN VEJ, SÅ FØLG DEN TIL ENDEN!**

## **Efterord**

Jeg gjorde, hvad alle angiveligt har lov til at gøre i dette system:

Jeg har udtrykt min mening frit. Jeg tvivler på, at jeg vil få denne ret, men jeg afventer denne nye test af den liberale ytringsfrihed med interesse.

Jeg har flere gange i løbet af denne artikel forklaret, hvad jeg ikke er:

Jeg er ikke teoretiker, ikke videnskabsmand og slet ikke forfatter. Det var ikke min ambition at skrive en ny "MIN KAMP", som allerede er unødvendig, fordi vores leders tanker, som er nedfældet der, ikke har mistet deres gyldighed og aldrig vil gøre det.

Jeg har skrevet denne bog til jer, mine kammerater, som jeg i øjeblikket er adskilt fra af fængselsmure, men som jeg ved, at jeg er dybt forenet med i kampen for et nyt Tyskland.

Jeg er en fighter ligesom dig, og jeg ønsker ikke at være andet.

Jeg har nedfældet på papir, hvad vi alle ved og føler, og jeg har forsøgt at sætte det i orden og i en større sammenhæng. Jeg har forsøgt at yde mit bidrag til kampen, så godt jeg kan, selv i fængslet.

Intet sted i mit liv har jeg fundet bedre venner og mere værdifulde kammerater end i vores bevægelses rækker. Folk som jer, mine kammerater, og en idé som vores er alle ofre værd.

Det fylder mig med stolthed, at jeg fik det privilegium at spille en afgørende rolle i opbygningen af vores samfund. Hvis du mener, at jeg har gjort min pligt, så har min fængsling sin mening.

**Vi kan vinde, fordi vi ønsker at vinde!**

Husk altid denne sætning, og hvis nogen bliver træt og modløs, så giv ham mod igen og stå ved flaget - uden at vakle og med tysk loyalitet! Sammen kan vi gøre det - sammen vil vi vinde!

Jeg takker alle kammerater i bevægelsen for deres loyalitet, mod og tro. Som grundlægger og tidligere leder af partiorganisationen i Hamborg, som organisator af Freizeitverein Hansa og Aktionsfront Nationaler Sozialisten (Nationalsocialisternes Aktionsfront), tillad mig her at nævne min mest loyale kammerat og altid beredvillige aktivist ved navn, som et eksempel og repræsentant for alle andre: **Udo Budig**.

Ved afslutningen af denne refleksion kan vores uforglemmelige Fører dog endnu en gang tydeliggøre meningen og målet med vores liv for nationalsocialismen:

*"Den 9. november 1923, i det fjerde år af sin eksistens, blev det nationalsocialistiske Tyske Arbejderparti opløst og forbudt i hele rigets område. I dag, i november 1926, står det foran os igen frit, stærkere og indadtil fastere end nogensinde før. Alle forfølgelser af bevægelsen og dens individuelle ledere, alle blasfemier og bagvaskelser var ude af stand til at skade den. Rigtigheden af dens ideer, renheden af dens vilje, dens tilhængeres villighed til at bringe ofre har indtil videre gjort det muligt for den at komme stærkere end nogensinde ud af al undertrykkelse.*

*Hvis det i vores nuværende parlamentariske korrupte verden mere og mere genkalder sig den dybeste essens af sin kamp og føler sig som den rene legemliggørelse af værdien af race og person og organiserer sig i overensstemmelse hermed, vil det en dag, på grundlag af en næsten matematisk lov, vinde sejren i sin kamp. Ligesom Tyskland nødvendigvis må vinde sin rette position på denne jord, hvis det ledes og organiseres efter de samme principper.*

*En stat, der i raceforgiftens tidsalder helliger sig dyrkelsen af sine bedste raceelementer, skal en dag blive jordens herre. Måtte tilhængerne af vores bevægelse aldrig glemme dette, hvis ofrenes storhed skulle friste dem til ængstelig sammenligning med den mulige succes."*  
fra: "MIN KAMP".

**Jeg mindes den største døde i den nationalsocialistiske bevægelse, vores Fører ADOLF HITLER.**

Hamburg  
20.04.1979/90 J.d.F.  
Michael Kühnen

varetægtsfængsel





**NS KAMPFRUF**  
KAMPFSCHRIFT DER NATIONALSOZIALISTISCHEN DEUTSCHEN ARBEITERPARTEI AUSLANDS- UND AUFGABENORGANISATION

*Der Kampf geht weiter!*

**TROTZ VERBOT NICHT TOT!**



**NS Nyhedsbrev**  
[www.nsdapao.org](http://www.nsdapao.org)  
#1005 19.06.2022 (137)

**NSDAP/AO: PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA**

**Forreste rapport**  
**Interview med Molly**

Tredje del

**NSK: Dine aktuelle projekter er tydeligvis filosofiske og kunstrettede.**

Beskriv venligst din holdning til sådanne emners betydning for politik.

Molly: Jeg forsøger stadig at opdatere fotografieret, men jeg har mest koncentreret mig om Adolf Hitler og menneskeligheden - her ([www.movingtheancient.com/truth.htm](http://www.movingtheancient.com/truth.htm)). Jeg er nået op på 21 sider nu, og jeg har så meget mere til lave. At studere Anden Verdenskrig er et absolut minefelt af information. Man søger oplysninger om én ting og finder to andre ting, som man skal undersøge. Det føles lidt som om man er arkæolog og graver dem begravede fortid frem. En fortid, som de helst ikke vil have, at den kommer frem i lyset. Vi kan takke internettet igen for den store strøm af




**the NEW ORDER**

Number 176 (2021) Founded 1973 April 26, 2022 (126)

**The Fight Goes On!**

Seventy years after the capitulation of the Wehrmacht on May 8, 1945, the postwar National Socialist movement is stronger than ever not only in Germany, but throughout Europe.

Decades of mass murder, expulsion, persecution, and defilement have not sufficed to destroy the seed of the brilliant idea of our much loved Führer Adolf Hitler.

All National Socialists and other racially-aware entrepreneurs and racial kinemen fight side by side for the preservation.

The movement has indeed become stronger, but the danger of biological folk death is also much greater today than in the past.

The desperate enemy is in the process of committing genocide against all White folk. His reasons are anti-White immigration, culture dilution, and re-orienting.

Whether "legal" or "illegal", whether in election battle or street battle, whether armed with propaganda material or on a battlefield of a different kind, every National Socialist must do his duty!

Hitl Hitler!  
Göhrard Lank



# NSDAP/AO er verdens største Nationalsocialistisk propagandaleverandør!

Trykte og online tidsskrifter på mange sprog  
 Hundredvis af bøger på mange sprog  
 Hundredvis af hjemmesider på mange sprog



**SS Defender against Bolshevism**  
by Reichsführer SS Reichlich Klumler  
FOR-DANMARK! MOD BOISHEVISMEN!  
Translated from the SS Original

*John Evelyns Der Giftige Farnes Book*  
**The Poisonous Mushroom**  
Translated from the Third Reich Original  
*Der Giftpilz*

Reichlich Klumler  
**Hitler in Italy**  
**HITLER in ITALIEN**  
English / German Deutsch / English

**SS Viewpoint - Vol. 9**  
Wife and Family

Theodor Fritsch  
**The Sins of High Finance**

**Luftwaffe War Art**  
Die Luftwaffe im Bild  
English - German / Deutsch - English

**BOOKS - Translated from the Third Reich Originals!**  
[www.third-reich-books.com](http://www.third-reich-books.com)



**NSDAP/AO**  
**Fight Back!**



[nsdapao.org](http://nsdapao.org)  
Contact us to find out how YOU can help!